

# Madina Hamidi

## LEVEN IN WAARHEID

### Getuigenis van een Afghaanse ex-moslama

Madina Hamidi vluchtte als kind in 1999 met haar moeder, broer en vier zussen uit Afghanistan toen de taliban haar vader hadden vermoord. Bij aankomst in België besepte ze dat haar vlucht nog niet helemaal geëindigd was. De strikte religieuze en culturele regels van haar familie en haar gemeenschap zouden erop toezien dat haar leven een openluchtgevangenis werd. De psychologische impact ervan zorgde ervoor dat haar innerlijke wereld een martelkamer werd waar ellende nooit leek op te houden. De ontsnapping aan deze onderdrukking zou veel opofferingen eisen.

De wereld van de Afghaanse gemeenschap, net zoals bij andere collectivistische islamitische culturen, worstelt met contrasten en complicaties. De ervaringen van ex-moslims zouden een waardevolle bron kunnen scheppen en een toonbeeld kunnen hebben voor hen die zich vastgeketend voelen door onbuigzame religieuze en culturele geboden. Hun voorbeeldfunctie zou onnoemelijk veel levens kunnen redden van diegenen die slachtoffer worden van doodsbedreigingen vanwege religieverlating, beschuldigingen van blasfemie om kritische vraagstellingen, familieverstoting wegens afvalligheid en sociale boycot ingevolge dissidentie en anders-zijn.

Desondanks bewijst Madina dat respect, acceptatie en leven in harmonie wèl mogelijk zijn tussen de gelovigen en atheïsten. Geen van beide groepen behoeft hiervoor eigenheid, theorema of overtuiging op te geven. Want beide werelden delen humanisme als belangrijkste bouwsteen. Enige voorwaarden zijn de wil en bereidheid van beide partijen voor een intellectuele ontmoeting.



*Madina Hamidi (°1987) is promotor van vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Ze is tevens columniste voor de online platformen van Knack en Vlinks. Ze werkt als psychotraumatoloog. Eerder schreef ze een autobiografische literaire roman Van hel tot hemel. Het opvallendste aan haar persoonlijkheid is dat haar optreden over controversiële onderwerpen altijd vergezeld is van haar gedrevenheid en liefde voor rechtvaardigheid. Ze heeft een onlesbare dorst naar meer kennis die het pad naar de waarheid kan verlichten.*

€22,50



**TE BESTELLEN VIA: [www.boeken.cafe](http://www.boeken.cafe)**

**Uitgeverij:** Willems Uitgevers

**ISBN:** 978 949 32 42 623

**Aantal pagina's:** 200

**Uitvoering:** Softcover

Voor vragen over dit bericht, **aanvraag tot recensie-exemplaar**, of een **interview met de auteur**, kunt u contact opnemen via [raf.willems@boeken.cafe](mailto:raf.willems@boeken.cafe) of **0479 73 56 02**

WILLEMS UITGEVERS

